

Kjell öppnade dörrar men blev aldrig sosse

ÅrsÅng

Han påstår att han haft svårt att tillämpa sin pondus, andra säger att Kjell Ericsson är en mästare på det.

– Han räddade Billeruds bruk, avslöjade dess tidigare vd Torbjörn Sundellin på travmuseet i Årjäng i går kväll.

Kjell Ericsson avslöjar en del om sig själv i boken "Några stunder efter vägen i mitt liv", men inte allt.

– Det fick inte plats fast jag gick upp från 200 sidor till 330.

Kjell Ericsson tror han kunde ha skrivit 200 sidor till. Med hustrun Berits hjälp.

– Det är jag som samlat på klippen genom åren.

UNDER 30 ÅR som politiker, varav tio som riksdagsman, och uppenbarligen även tidigare. Sedan Kjell blivit polis mot sin vilja.

– Jag skulle bli skogvaktare, men när jag hade utbildat mig fanns det inga jobb kvar.

Men genom friidrotten hade Kjell blivit bekant med Henry Nilsson, polis från Charlottenberg.

– Han övertalade mig att också bli det.

Därefter påstår Kjell att han blivit övertalad att ta alla uppdrag han erbjudits.

Utom ett:

– Socialdemokraten Anders Sundström erbjöd mig att bli partisekreterare för arbetsmarknadsdepartementet.

– Smickrande.

MEN KJELL BLEV inte sosse, även om han förordar kompromisser.

– De är det bästa demokratiska verktyget. Det leder till bra politiska beslut.

Han har tagit många, Men han har inte varit någon domptör.

– Under tio år som kommunstyrelsens ordförande i Årjäng hade vi högst tio voteringar.

Kjell valde handslaget med kungen som omslagsbild till boken, rik på klipp ur tidningar och fotografier från barndomen till dagliga kontakter med Olav Thon sedan det första fruktbara mötet på Gardermoen 2003, av ett särskilt skäl:

– Jag tilldelades Konungens medalj i guld av åttonde storleken 2010. Den är jag stolt över.

Kjell, tio år tidigare årets värmlänning, fick serafimerorden för sitt samhällsengagemang och politiska arbete.

– Kjell ringde några ministrar som vi åkte till Stockholm och träffade. Han räddade oss när vi hade repet om halsen, sa Billeruds förre vd.

– Vilken dörröppnare han är.



Kjell Ericsson Nordmarkens travbana, en plats i hans hjärta har den och mycket annat som han beskriver i boken *Några stunder efter vägen i mitt liv*.

FOTO: LARS SWANÖ

Halvar Pettersson, exkommunalsråd i Säffle, gav partivännen en honnör för en natt med bankerna som räddade Svaneholm från konkurs.

– Va f-n gör vi nu, Kjell. Man vände sig till honom, sa Halvar.

INSATSERNA FÖR näringslivet kom att prägla 68-åringen. Vi som följt hans höga puls för företagande kan knappast räkna alla "första spadtag" genom åren.

Han har sagt att han älskar grävskopor, i går när boken släp- pes till musik, med inbjudna

gäster, snittar, brus och Jonny Ohlsson som koordinator avslö- jade Kjell.

– Jag kunde offra en julafton för att hjälpa ett företag i kris.

Han sa också att man inte får glömma bort att vara mänsklig som politiker.

På något vis får han till det.

LARS SWANÖ

lars.swano@vf.se | 0570 - 199 25