

# Händelserika sommardagar runt Racken

**D**et har varit och fortsätter att vara händelserika sommardagar. Inte minst här runt Racken, i Rackstad, på Segerfors och i Perserud, med våra sedvanliga hantverks- och andra utställningar i våra flitiga hembygdsföreningars, kvarnföreningens – och andras (till exempel **Ulf Dahlins**) – regi. Tack och lov. Rackstad om somrarna är aldrig dött.

Allt blandat med de sedvanliga baksidorna, som jag påminde om i förra spalten, när man samtidigt ska ta farväl till bortgångna vänner och bekanta. Som i veckan av Värmland Fotbollförbunds mångåriga ordförande **Orvar Grundström** vars begravning i Karlstads Domkyrka och den efterföljande minnesstunden på lokal i Karlstad blev mycket ljusa tillställningar.

Orvar Grundströms länge högra hand i förbundet var Arvika BK:s och senare IFK Arvikas **Tore Johansson**. De bägge fungerade som något av förbundets eget "radarpar" på ledarsidan. Självt hade jag mycket med dem att göra vid den tidens pressmatcher, med Viksvallen som självklar hemmaarena.

Minnesrik i veckan blev vidare inte minst **Kjell Ericssons** – Årjängs före detta kommunal-

råd i två omgångar – bokslapp av sin 332 sidor (!) imponerande utgåva "Några stunder efter vägen i mitt liv" ("...u t e f t e r vägen", hade jag nog själv i det fallet velat korrigerat titeln till).

Kjell Ericsson hade satt i händerna på min 60-talskollega från NWT:s sportredaktion, **Johnny Olsson**, att hålla i trådarna för boksläppet. Det gjorde den alltid lika glade Johnny alldeles förträffligt. Alla hade bara gott att säga om Kjell Ericsson. Jag också, om jag hade blivit tillfrågad. Vilket i det här fallet knappast var nödvändigt, som alla ändå öste rosor med råge över sitt före detta kommunalråd.

Min första bekantskap med Kjell Ericsson gjorde jag själv 1995 när jag efter 39 år i försörjningen flyttade hem till Arvika och vi möttes på en rastplats utanför stan och under en dryg timme ventilerade våra framtidsplaner. Han för sin kommuns räkning, jag för Arvika Nyheter.

Framför allt fick jag annars med Kjell Ericsson att göra under en minnesrik Amerikaturné med Blomskog's Hembygdsförening 1992, inklusive en utflykt till Kanada. Vilket också föranlett honom att bereda plats för mig i sin bok. Det tackar jag för.

Apropå annars Johnny Olsson



"Boksläpparen" och "ros-samlaren" Kjell Ericsson. Just det! Till slut blev det uteslutande rosor igen även på hemmaplan.

FOTO: JOHNNY OLSSON

som ansvarig för boksläppet och sättet att hålla i trådarna, kan man ju fråga sig hur många som idag känner till Johnny Olsson som annat än NWT:s näringslivsreporter. Framför allt på sin tid som stor ishockeytalang i sina rötters och Forshaga-plantskolan Skiveds IF. En mer allvarlig satsning på ishockeyn och Johnny Olsson kanske hade kunnat gå långt där också.

Johnny Olsson och alla andra hade vid hyllningen av Kjell Ericsson bara rosor att slösa med.

För egen del har sommaren gått åt för att boka plats för så många besök som möjligt här på favoritplatsen, gårdens altan. Nu till och med favoritplats för många besökare att komma tillbaka, påstår de.

Och många planerade besök återstår innan sommaren är över, både av nära vänner och överraskande dylika, räknar jag med. En av sommarens ljusaste och varmaste kvällar nyligen dök en polare från förr upp och som jag inte hade sett sen, "jag minns inte när". Den kvällen och natten hann bli till en ny dag innan vi, efter alla dessa år skildes.

Roligt att få och ta del av är inte minst alla dess mejl, i sin tur "från alla håll och kanter". En av de flitigaste att höra av sig i det fallet är gamle klasskamraten och ambassadtjänstemannen från ett tiotal ambassader världen runt, **Carl (-Göran) Nylén** i Holland (Carl i världen). Vi har verkligen mycket att ventileras "från den tiden" när vi löste deckargåtor på något av stadens caféer, pallade äpplen i grannarnas trädgårdar och överhuvud taget "hade oss".

Carl-Göran blev något av en

"bästis", trots att vi inte hade samma intresse vad idrotten beträffar. Nu är han en "bästis" igen, tack vare att på det här sättet kunna mötas igen, via datorn. Minst ett mejl i månaden att svara på, skickar han. Visst ska det väl även bli en klassträff igen efter alla dessa år, genom dem som tidigare hållit i trådarna för den tidens klassträffar, främst **Ulla "Kåken" Andersson**, **Jan Ekström**, **Karin Baumbach** och eventuellt någon till. Om än inte **Kjell "Tåte" Didriksson** längre finns bland oss. Eldsjälen "Tåte" saknar vi verkligen, om någon av de gamla polarna, "Tåte" som med sin idériedom alltid fick saker och ting att hända. Den konsten kunde han verkligen.



**Keeper Emanuelsson**

keeper.emanuelsson@hotmail.com