

Årjäng. "Tänk att vi glömmer så lätt"

Kjell Ericsson skriver om sitt liv



Han blev erbjuden jobbet som statssekreterare vid arbetsmarknadsdepartementet och det fanns krafter inom näringslivet som ville se honom som landshövding i Värmland. Det avslöjar Kjell Ericsson från Årjäng i sin bok "Några stunder efter vägen i mitt liv".

FOTO: JONNY OHLSSON

Säffletidningen 12 juli 2014

Före detta riksdagsmannen Kjell Ericsson har nu debuterat som författare. I sin bok berättar han bland annat om de år som han bodde i Säffle och tjänstgjorde som polis.

Åren 1992–1993 var det kris i Sverige och Värmland. Den ekonomiska krisen utlöste i sin tur en bankkris och industrikras. Under några timmar var reporäntan uppe i 500 procent.

I Årjäng fick dåvarande riksdagsledamoten Kjell Ericsson (C) hela hemmet fullt av krisdrabbade värmländska företag som ville ha hjälp av olika slag.

– I min bok "Några stunder efter vägen i mitt liv" ägnar jag rätt mycket tid åt den här krisen. Vi glömmer alltför lätt stora viktiga händelser. Jag vill påstå att krisen år 2008 bara var en krusning på ytan jämfört med vad som hände åren 1992–1993.

Fler kriser på gång?

Kjell Ericsson minns mycket väl när Nordbankens dåvarande styrelseordförande Björn Wahlström kom till kanslihuset och förklarade att banken hade förlorat fem miljarder kronor samt behövde statligt stöd.

– Det kom till slut att handla om 15–20 miljarder kronor. Även andra banker fick stora problem. Totalt slutade stödnotan på över 200 miljarder kronor.

Kjell Ericsson är övertygad om att vi får uppleva fler kriser, men när de kom-

○ KJELL ERICSSON

"Jag fick ett erbjudande om att få en plats i skolstyrelsen. Det var så det började"

mer och hur de uppträder vet han självfallet inte.

– Det betyder att vi – det vill säga företagen, bankerna och hushållen – måste vara förberedda på att något nytt och förfärligt kan inträffa.

Nu var det inte meningen att Kjell Ericsson skulle bli politiker. Han var först inställd på att bli skogvaktare, men han valde i stället att utbilda sig till polis.

Anledningen till att han blev lokalpolitiker tillskriver han de centerpartistiska kommunalråden i Årjäng, Sigurd Olsson och Sune Paulsson.

– Jag fick ett erbjudande om att få en plats i skolstyrelsen. Det var så det började. Sedan fortsatte det av bara farten och till slut var jag själv kommunalråd.

När det gäller riksdagen var det den gamle centerkämpen Bertil Jonasson som tryckte på.

– Han tyckte att jag skulle bli en bra ersättare när han lämnade riksdagen. Den gången kom både Jan Hyttring och jag själv in i riksdagen.

Bomans fråga

En av de första dagarna i riksdagen stötte han på Moderata Samlingspartiets ordförande, Gösta Bohman.

– "Vem skall du efterträda då, min gosse?", undrade Bohman. Jag svarade att jag skulle ersätta Bertil Jonasson. "Då får du en tung börda", sade Bohman.

Dåvarande arbetsmarknadsministern Anders Sundström (S) gillade Kjell Ericsson och erbjöd honom jobbet som statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet. Kjell tackade nej och hänvisade till sin politiska hemvist. Det fanns också de som ville se Kjell Ericsson som landshövding i Värmland. Bakom det förslaget stod bland annat Lennart Schotte.

Han har också haft en nära dialog med näringslivet i Årjäng, i Värmland och i stora delar av Sverige.

Mycket med Halvar

Dessutom är han starkt engagerad i de satsningar som den norske miljardären, Olav Thon, gör i Sverige.

Det är inte heller en hemlighet att Kjell Ericsson tillsammans med Halvar Pettersson (C), Säffle kommun och Claes Pettersson (S), Arvika kommun, såg till att västra Värmland fick stora fördelar när statliga pengar skulle fördelas över länet.

Jonny Ohlsson

200

miljarder kronor slutade stödnotan på. Kjell Ericsson är övertygad om att vi får uppleva fler kriser, men när de kommer och hur de uppträder vet han självfallet inte.