

# Kjell Ericsson har gett ut boken om sitt liv

**Kjell har kallat boken "Några stunder efter vägen i mitt liv" Han har haft ett mångfacetterat liv och har arbetat bland annat som polis, kommunpolitiker och riksdagsman.**

Kjell Ericsson var först inställd på att arbeta med skog som skogvaktare men ändrade sig och blev polis istället. Kjell säger att de förra centerpartistiska kommunalråden Sigurd Olsson och Sune Paulsson bidrog

till att han blev centerpartistisk lokalpolitiker. Det hela började med en plats i skolstyrelsen, sedan dröjde det inte så länge innan han själv blev kommunalråd.

Till riksdagen valdes Kjell in som ersättare för Bertil Jonasson. Socialdemokraten Anders Sundström försökte övertala Kjell att bli statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet vilket han tackade nej till. Det fanns också personer som ville se Kjell Ericsson som landshövding.

Boken handlar också om 90-talets kriser när Kjell satt i riksdagen. Han kontakades då av många värmäländska företag som ville ha hjälp av diverse slag.

Han berättar även om sin tid som kommunalråd där han säger sig ha haft en bra dialog med både politiker och näringsliv. Även hans starka engagemang i Olav Thons satsningar berörs.

Centrumbygget i centrala Årjäng blev en tung börda för Kjell när övriga som deltagit i beslutet inte ville kännas vid detta när projektet började ifrågasättas.



*Kön ringlade lång när Kjell Ericsson signerade och sålde sin bok.*

Nordmarksbygden 13 augusti 2014

*Text o foto*

*Walter Christofferson*